

ARKRANT



Ik heet Ilyas.

Ik heb één broer en geen zus. Hij heet Mohamed. Hij is zestien jaar oud.

We komen uit Marokko. Mijn moeder heet Samira en ze is drieënveertig jaar oud. Mijn vader heet Mansour en hij is zesenvieftig jaar oud.

Ik ben in het tweede secundair. In mijn klas zit Walid mijn beste vriend. Hij is dertien jaar. Ik draag een witte trui met een zwarte jeans en zwarte schoenen. Mijn lievelingskleur is zwart. Ik woon in Molenbeek, in Brussel.

Mijn lievelingscursussen zijn Nederlands, wiskunde en wetenschappen. Ik hou van voetballen en ik boks graag.

Verleden vakantie ben ik naar Marokko gegaan. Ik ben met mijn familie vertrokken. Ik ben twee maanden gebleven. Ik heb het vliegtuig genomen. Met mijn broer heb ik couscous, pizza's, groenten en koekjes gegeten. Tijdens deze vakantie heb ik gesurft en op het strand gebruikt. Dat was geweldig!



Hallo,

Ik heet Abderrahmane en ik ben dertien jaar oud. Ik ben op vijftien juni 2006 geboren. Ik heb een zus en geen broers. Haar naam is Noura en ze is vijftien.

Ik zit in 2C. Mijn lievelingsvakken zijn wiskunde, Frans en Nederlands.

Gewoonlijk draag ik een blauwe jeans met een trui of een T-shirt. Mijn lievelingskleuren zijn blauw en groen. Ik zwem en speel graag videospelletjes maar ik houd niet van basketballen.

Verleden jaar ben ik met mijn familie naar Dubai gegaan. We zijn twee maanden gebleven. Eerst zijn we in een groot hotel gegaan. We hebben onze tassen in het hotel verloren. Ten slotte hebben we de Burj Khalifa bezocht. Ik heb mijn lievelingsburger de "big burger" gegeten 😊.



Gezocht: journalist, fotograaf, illustrator of internetnerd!
Neem contact op met Mevr. Carrette lokaal 54.

Hallo!

Mijn naam is Mahmoud en ik ben veertien jaar oud. Ik studeer in het "Koninklijk Atheneum Koekelberg". Ik ben in het tweede middelbaar.

In mijn familie heb ik één zus en één broer. Mijn vader is in negentienhonderd tweeënzeventig geboren en mijn moeder is op achttien januari negentienhonderd drieënzeventig geboren. In mijn klas zijn we met vierentwintig leerlingen. Mijn favoriete lerares is mijn lerares Nederlands mevrouw Carrette, ze is sympathiek.



Wie zijn mijn beste vrienden? Anela en Rayan.

Ik draag een blauwe jeansbroek en een rode sweater. Mijn favoriete kleur is rood. Ik speel graag videospelletjes en ik lees niet graag. Mijn lievelingsvideospelletje is "GTA 5 online". Ik doe graag aan taekwondo.

Ik ben naar Saoedi Arabië gereisd. Ik heb met het vliegtuig en mijn Arabische klas gereisd. We zijn in een super hotel gebleven. We hebben pizza's, kip, hamburgers, frietjes en sla's gegeten. Ik heb ook veel cola gedronken. We hebben met onze klas veel museums bezocht en veel gewinkeld. Het was super!



Ik ben Oumaïma. Ik ben dertien jaar oud en ik ben op zeventien november tweeduizend en zes geboren. Ik ben een enig kind. Ik woon met mijn moeder in Koekelberg. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben studente in het tweede jaar op het ARK. Ik hou van Nederlands en Frans. Ik speel graag een muziek instrument. Ik heb bruin haar en bruine ogen. Ik draag gewoonlijk een jeansbroek met een trui. Mijn lievelingskleuren zijn zwart en roze.

Ik ben tijdens de vakantie met mijn moeder naar Spanje gegaan. We zijn twee weken gebleven. We zijn met het vliegtuig gegaan. Eerst hebben we de stad bezocht en dan zijn we naar een pretpark gegaan. Ik hou van hun restaurants. Het weer was goed en we hebben naar de zonsondergang gekeken. Het was super!



Wie ben ik?

Ik ben dertien jaar oud. Mijn familie is groot. IK heb drie broers, één zus en mijn ouders.

Op school heb ik veel vrienden. In mijn klas zitten er dertien meisjes en elf jongens.

Vandaag draag ik een blauwe T-shirt met veel watermeloenen, een rode broek, een gele jas en witte schoenen. Mijn lievelingskleur is blauw want ik houd van deze kleur.

Ik houd van Nederlands, Frans, wiskunde en turnen maar ik houd niet van wetenschappen en technologische opvoeding. Mijn hobby's zijn tv-kijken, naar muziek luisteren, koken, naar de bioscoop gaan en reizen. Ik eet graag druiven, tomaten, appels, vlees en hamburgers. Ik drink graag cola en thee.

Ik ben in juli met mijn familie naar Turkije gegaan. Ik ben één maand gebleven. Ik ben om tien uur vertrokken. Ik heb frietjes met mayonaise en kip gegeten. Ik heb ook steden bezocht.