



Hallo,
Ik heet Amira en ik ben dertien jaar oud. Ik heb één zus en twee stiefbroers.
Mijn klas is 2E.
Ik draag meestal een zwarte broek, een witte trui, zwarte laarzen en een bruine bril. Mijn lievelingskleuren zijn rood en blauw.
Ik hou van wiskunde en Nederlands maar ik hou niet van Frans en geschiedenis.
Mijn hobby's zijn op Instagram chatten, tekenen en zwemmen.
Vorige vakantie ben ik naar Marokko gegaan. Ik ben één week met mijn moeder, zus en grootmoeder gegaan. We zijn met het vliegtuig vertrokken.
We hebben veel couscous, vis, soep en kip gegeten.
Dat was heel lekker!



Ik heet Sonia. Ik ben dertien jaar oud.
Ik ben in het tweede jaar.
In mijn klas zijn er vierentwintig leerlingen.
Ik draag graag een paarse bloes en een paarse trui.

Mijn favoriete kleur is...paars natuurlijk!

Ik houd van Nederlands maar ik houd niet van geschiedenis.

Ik houd van tekenen en tv-kijken.

Mijn hobby's zijn koken, schilderen en lezen.

Ik verzamel ook veel posters.

Verleden vakantie ben ik naar Tunesië gegaan.
Ik ben met mijn familie vertrokken. Ik ben één maand gebleven. Ik ben met het vliegtuig en de auto vertrokken.

Daar heb ik pruimen, watermeloenen en kersen gegeten. Ik heb ook veel sinaasappelsap en cola gedronken.

Het was super!



Ik heet Sadou. Ik ben veertien jaar oud. Ik heb twee broers en één zus. Er zijn elf meisjes en dertien jongens in de klas. Ik draag een grijze trui, een blauwe broek en twee paarse sportschoenen. Mijn favoriete kleur is lichtblauw.

Ik hou van wiskunde, wetenschappen, Frans, Nederlands, Godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, turnen en technologische opvoeding.

Mijn hobby is playstation 4 spelen. Ik woon in Vlaams-Brabant in Liedekerke.

Tijdens een week ben ik met mijn ouders naar Engeland gegaan. We zijn met de auto van mijn vader vertrokken. Ik heb een pizza met kaas, taco's met nuggets en een burger in de Mac Donald's gegeten. Ik heb veel Fanta gedronken. Het was prettig!

Mijn voornaam is Sarah en ik ben vijftien jaar oud.
Ik heb twee broers en mijn ouders. Mijn grootouders hebben twee zonen en vier dochters.
Mijn lievelingstante heeft vier zonen en mijn oom heeft twee dochters.
Mijn klas is 2E. Ik hou van wiskunde en ik hou niet van Frans.
Ik draag graag een bruine trui en een zwarte broek met zwarte laarzen. Mijn lievelingskleur is oranje.

Mijn hobby's zijn tekenen en zingen.

In de zomer hebben mijn tante en ik Frankrijk bezocht. We hebben kip met frietjes gegeten en veel thee gedronken. We zijn met de auto vertrokken.
Het was tof!



Ik ben Loubna. Ik ben dertien jaar oud. Ik heb drie broers en één zus.

In mijn klas 2E zijn er vierentwintig leerlingen.

Ik draag graag een roze bloes, een blauwe broek en zwarte laarzen. Mijn favoriete kleur is geel.

Ik hou van wiskunde, Frans en Nederlands. Ik hou niet van aardrijkskunde.

Mijn hobby's zijn tekenen en koken met mijn moeder.

Tijdens de zomervakantie ben ik met mijn ouders, mijn zus en mijn broer naar Marokko gegaan. We zijn één maand vertrokken. We zijn met de auto gegaan. Ik heb veel appels, champignons, kaas en sinaasappels gegeten.

We zijn naar Marakkech gegaan en ik ben naar het strand gegaan en heb gebruind.



Ik ben Zakaria en ik ben dertien jaar oud. Ik heb twee zussen en geen broer. Ik draag vandaag een blauwe broek en een grijze sweater. Mijn lievelingskleuren zijn blauw en geel. Ik werk graag voor de vakken wiskunde en informatica. Ik doe graag aan turnen. Ik speel graag tennis en volleybal.

Ik woon in Koekelberg.

Tijdens mijn vorige vakantie ben ik naar Spanje vertrokken. Ik ben met mijn familie gegaan. Ik heb een hamburger met frietjes gegeten. Ik ben naar de zee gegaan. Ik heb in de zee gezwommen.

Tijdens een dag ben ik naar de bioscoop gegaan.

Het was superleuk!



**Gezocht: journalist, fotograaf, illustrator of internetnerd
! Neem contact op met Mevr. Carrette lokaal 54.**